

Hij is de graag geziene broer en schoonbroer van
Leen Eeckelears,

en kinderen

Greet en Gerdi Eeckelears – Lievens
en kinderen

Johan en Hilde Eeckelears – Hoefman
en kind

Tine en Wim Eeckelears – Servaes
en kinderen

Kris-Jan en Karen Decru – Deryckere
en kind

Delen mee in dit verdriet

ooms en tantes, neven en nichten

de families Eeckelears – Mennes en Decru – Lycke

Dank aan

Zijn huisarts André De Vlieger

De directie en personeel van AZ St.-Jan Brugge,

in het bijzonder het team van Dr Selleslag dienst hematologie



Kim Eeckelears

°10.12.1969 +22.11.2020

Tot het laatste toe wilde je leven,
door je sterke wil hiertoe gedreven.

Je geest op volle kracht,
maar over je lichaam had je geen macht.



Met groot verdriet, maar gesterkt door vele fijne herinneringen, melden wij het overlijden van

Kim Eeckeleers

°Seoul 10 december 1969 + Brugge 22 november 2020

Liefhebbende echtgenoot van Joke Decru
Trotse papa van Zoë, Caro en Lore

De uitvaartdienst heeft plaats in intieme kring op **vrijdag 27 november 2020**
in de aula van  Rouwleiding Koekelare.
Na de dienst krijgt Kim een mooi plaatsje bij hem thuis.

Condoleren via www.rouwregisters.com

Er is mogelijkheid tot een laatste groet aan Kim in het funerarium van  Rouwleiding Koekelare,
Oostmeetstraat 86, 8680 Koekelare, elke dag van 15 uur tot 18.30 uur en dit tot en met woensdag 25 november.

p/a : Rouwleiding Koekelare : familie Eeckeleers – Decru,
Oostmeetstraat 86, 8680 Koekelare

Liefste Kim, papa

De rollercoaster naar het onbekende is er één die weinig mensen nemen. Ze kiezen daar ook niet voor. Voor sommigen duurt de rit 5 minuten, voor anderen 3 maanden maar die van ons duurde 2 jaar.

Het einde is in het begin nog niet in zicht, een reis in het onbekende.

Een systeem met ups-and-downs waarbij de rollercoaster mee doorgaat, bochten, loopings... het einde nog steeds niet in zicht.

Na één jaar dachten we dat we eindelijk het einde in 't zicht kregen, de rollercoaster vertraagde bij het station maar reed langzaam door om ons opnieuw mee te nemen voor een tweede helse rit.

Tot we terug bij het station arriveerden. De rollercoaster stopte en we stapten uit. Wij namen de uitgang naar het leven, jij nam de uitgang naar de vredige trein die op je stond te wachten.

Na het afscheid ben je vertrokken.

We gaan je zo missen maar je blijft voor altijd in ons hart.

Joke, Zoë, Caro en Lore