

Echtgenoot van
Maria Geeraert

Papa van
Mireille Willaert en Frank De Heel
Kristiaan en Nadine Willaert – Bailleul

Opa van
Joren Willaert en vriendin Ines Debergh

Zijn broer, schoonbroer, schoonzus en nicht
De families Willaert - Larock en Geeraert - Peiren

*Een warm dankjewel voor alle bezoekjes, fijne telefoontjes,
helpende handen en ontelbare aperitiefjes.*

Rouwadressen
Meunyckenplein 2, 8680 Koekelare
Ringlaan 68, 8680 Koekelare
Kouterstraat 49B, 8650 Merkem

Rouwleiding Mireille Willaert, 051 58 24 78
Rouwdruk Devriendt Printing, 051 58 84 27



You're always on my mind...

De Heer

Gilbert WILLAERT

Echtgenoot van Mevrouw Maria GEERAERT

Slager op rust

Geboren te Koekelare op 1 mei 1934 en
overleden te Koekelare op 17 februari 2017.

De uitvaartdienst, waartoe U vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal opgedragen worden in de Pastoor Van Arskerck te
Koekelare De Mokker op **zaterdag 25 februari 2017**
om 10 uur, gevolgd door de crematie.

Begroeting na de dienst

Condoleren kan op www.rouwregisters.com

Er is mogelijkheid tot een laatste groet aan Gilbert,
elke dag van 15 uur tot 18.30 uur in het rouwcentrum Cornelis,
Woumenweg 26 te Diksmuide.



Gilbert nam een leven lang
het slagersmes ter hand
en was als sociaal mens
een graag gezien man.

Een man van zijn woord,
het woord bij de daad,
een meerwaarde voor vele verenigingen.
Van het feestcomité De Mokker,
van het 48jaar Zwarte Piet spelen
tot peetvader van Hinten Mokker en Snelle Beze.
Hoe laat? Ik zal er zijn...!
Als kleine jongen een trouwe misdienaar
en éénmaal op pensioen
de draad weer opnemen...
Je kan op me rekenen!

Genietend van het dagelijkse leven,
eenvoudig is al groots...
een glaasje, een etetje... iedereen welkom,
thuis in de mooie tuin,
maar ook thuis in de Dordogne
vele jaren na elkaar.

Uitzien naar de dag om te trabollen, biljarten,
kaarten, wielrennen, de matches van Club Brugge...
Het lukt niet altijd meer,
maar vooral niet klagen,
nooit opgeven,
ontzettend dankbaar blijven voor elke dag.